

## ZO 06/10 Fietsen langs de Dodendraad Hoogstraten (± 40 km)

De Dodendraad is een elektrische grensversperring uit de Eerste Wereldoorlog om te verhinderen dat smokkelaars, spionnen, deserteurs of frontvrijwilligers vanuit België het neutrale Nederland zouden bereiken.

De Dodendraadroute is een interactieve, recreatieve fietsroute van ± 40 km langs fietsknooppunten. Ze doorkruist zowel Belgisch als Nederlands grondgebied: Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Ravels, Merksplas en Hoogstraten. Veertien geïllustreerde borden langs het parcours informeren de fietser. Elf ingesproken verhalen zijn met QR-codes te beluisteren. Verder zijn er reconstructies van de dodendraad, een Schalthaus en schildwachthuisjes.

We fietsen aan een rustig tempo en zoeken een terrasje voor een tussenstop.

Na de tocht kunnen we nog iets gebruiken in De Klapekster

**Meebrengen:** fiets die in orde is, versnapering - drankje voor onderweg.

**Breng ook zeker je geldige Oeverlidkaart mee zodat Diane de lidnummers juist kan noteren!**

Bij regen gaat de tocht niet door, contacteer Diane.

**Afspraakuur:** 13u15

**Afspraakplaats:** De Klapekster, Kolonie 41 in 2320 Hoogstraten

**Aanvangsuur:** 13u30

**Bijdrage:** Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

**Info:** Diane DK - 0485 80 29 86.

## ZO 06/10 Rondleiding met gids 'Groene Schat' De tuin van Rubens Antwerpen

Enkel voor Oeverleden met een Museumpas!

De tuin van Rubens was een levendige plek. Hij ontving er vrienden, maar ook kunstliefhebbers en staatshoofden.

;

Geen betere plek om even stil te staan bij Rubens; genialiteit en internationale faam dan in de nieuwe museumtuin. Hier kwam Rubens op adem en kon hij gewoon mens zijn. Een papa die met zijn kinderen speelde en

een levensgenieter die zich amuseerde met zijn beste vrienden.

De museumtuin vandaag is een ontwerp van Ars Horti. Zij wisten zeventiende-eeuwse grandeur te combineren met hedendaags design. Je vindt er een immense diversiteit aan planten en kleuren. Maar waarom ziet de tuin vandaag de dag er zo uit? Welke verhalen brachten de baroktuin opnieuw tot leven? Onze gids neemt ons mee langs meiklokjes, kweepeer, hondstand, tulpen, bergamot en granaatappel. Samen maken jullie we wandeling door het heden en het verleden van Rubens; geliefde tuin.

**De prijs omvat bijdrage gids.**

Met een Museumpas of A-kaart is de inkom gratis.

Het einde is voorzien omstreeks 16u30.

Nadien is er mogelijkheid om iets te drinken/eten in de buurt.

**Afspraakuur:** 14u15

**Afspraakplaats:** aan de ticketbalie van het Rubenshuis, Hopland 13 2000

Antwerpen waar Pieter & Nicole iedereen verwelkomen.

**Aanvangsuur:** 14u30

**Reservatie: ; 11** overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit

**Info:** Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

**Max. personen:** 15

**Annulatie:** Annulatievoorwaarden voor &acute;&acute;ndagsactiviteiten