

ZO 05/01 Mooie natuurlijke wandeling in het groene landschap van Bornem (± 20,5 km)

We maken een mooie wandeling langsheen vele rustige paadjes en via Luipegem, Branst en Mariekerke begeven we ons naar de kade van Sint-Amands. Daar houden we een halte om onze "bokes" op te eten in café Emile V (mits **reservatie** is er ook verse soep voorzien). We nemen een andere weg terug maar kiezen opnieuw voor natuurlijke en rustige landwegen en wegeltjes. Nadien kunnen we bij een drankje en een hapje in Kafee Mangee (**reservatie** is gewenst) nagenieten van deze mooie wandeltocht.

Meebrengen: een drankje voor onderweg, degelijke wandelschoenen en aangepaste kledij.

Afspraakuur: 10u30

Afspraakplaats: op de parking van het station van Bornem, Stationsplein 1 (of parking via Molenveldweg), 2880 Bornem

Aanvangsuur: 10u45

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: DannyS - 0485 32 67 98

ZO 05/01 Wandeling langs bunkers en loopgraven in het Mastenbos Kapellen (12 km)

Het Mastenbos is zo'n 178 hectare groot en gelegen in Kapellen. Het bos biedt afwisseling van bos(randen) over zandige heivlaktes en ruige grasvlaktes tot bomendreven van vroegere landschapsparken. Het bos is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos. Verschillende plant- en diersoorten leven er vredig naast elkaar.

We starten in het Ertbrandbos waar we het Fort van Ertbrand passeren. Dit werd gebouwd in 1908-1912. Het behoort tot de buitenste fortelgordel rond Antwerpen.

Aansluitend komen we in het Mastenbos. Hier vinden we ook een loopgravenpad uit de Eerste Wereldoorlog. Daarmee wilden de Duitsers zich beschermen tegen het geallieerde leger, dat volgens hen zou oprukken vanuit het neutrale Nederland. De bouw van de linie zelf heeft er wellicht mee voor gezorgd dat de inval er nooit is gekomen. Langs dit loopgravenpad krijg je uitleg over de

historische context van het Mastenbos en over het unieke ecosysteem dat zich na de Duitse terugtrekking gevormd heeft. Een viertal bunkers kan je betreden, de overige bunkers blijven voorbehouden voor overwinterende vleermuizen.

Onderweg komen we geen horeca-zaak tegen.

Afspraakplaats: 13u00 Omgeving Brasschaat-Centrum - contacteer Luc
13u30 Kapellen - Parking sporthal 't Kooike en Bar Castel - Ertbrandstraat 58

Aanvangsuur: 13u30

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: LucDB - 0499 14 87 73