

ZO 06/02 Uniek bezoek 'Beaux-arts Pand "Den Gruunen Dokter" Antwerpen

Vandaag bezoeken we **een bijzonder pand, een privé-huis dat de eigenaar nog eventjes openstelt. Hij geeft een rondleiding in het hele huis, inclusief de privé-vertrekken. We sluiten af in de lounge met champagne en tapas. Verdwalen in een huis vol mysteries**

Op de Antwerpse Italiëlei vind je dit bijzondere pand: **een burgerhuis in beaux-arts stijl** gebouwd in opdracht van Georges Stappers; Portielje, naar een ontwerp door de **architect Emile Thielens** uit 1904. Je kan deze architect kennen van onder meer **gebouwen in de Zoo van Antwerpen.**

Tijdens **een rondleiding van ongeveer twee uur neemt** de eigenaar van het gebouw je mee doorheen de **legendes en mysteries** die aan de woning verbonden zijn. We ontdekken de **verschillende bouwstijlen** van de architect die **resoluut koos voor luxe materialen, comfort en functionaliteit.** Er wordt gestart in **het theater**, iets heel bijzonder omdat het een vide is met drie verdiepingen en er een 70-tal personen kunnen plaats nemen.

In het hele huis genieten we van **diverse kunstwerken waaronder schilderijen, meubelen in diverse stijlen waaronder Jugendstil, Amsterdamse School**; en niet te vergeten de **School van Nancy, kunstwerken in Art Nouveau en nog veel meer.**

Na de rondleiding genieten we van **een glas champagne en tapas in een prachtig kader.**

Covid Save Ticket, identiteitskaart en mondmasker zijn verplicht.

Afspraakuur: 14u45

Afspraakplaats: ter hoogte van de Italiëlei 64 te 2000 Antwerpen waar Pieter en Nicole iedereen verwelkomen.

Aanvangsuur: 15u

Reservatie: 30

overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11

Max. personen: 12

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor &ndagsactiviteiten