

DO 04/07 Avondlijke wandeling in Lier (max. 6 km)

Het is één van de langste dagen licht van het jaar en daarvan willen Oeverleden wel eens van genieten. We verzamelen om 19u aan de Zimmertoren, Zimmerplein in de Lierse binnenstad. Onze rustige stadswandeling door de binnenstad treedt in de voetsporen van hoe Felix Timmermans Lier kleurde. De Fé, die tien jaar geleden pas ereburger van Lier werd, is vooral bekend als schrijver. Maar hij was veel meer dan dat. We gaan langs vijf plaatsen in de stad die Timmermans ademen: het historische stadhuis, het Begijnhofatelier, de stadsvesten Pallieterland, zijn buste en het Stadsmuseum. Eventueel een tussenstop naargelang de omstandigheden. We zijn voor zonsondergang terug in de binnenstad om nog wat gerstenat te proeven. Bij mogelijke (zware) onweersbuien gaat deze activiteit niet door en verschuift ze naar een andere datum.

Meebrengen: sportieve kledij en goed humeur. Goede stapschoenen.

Breng ook zeker je geldige Oeverlidkaart mee zodat de verantwoordelijke de juiste lidnummers kan noteren!

Afspraakuur: 19u

Afspraakplaats: Zimmertoren, Zimmerplein in de Lierse binnenstad. Ruime parkings in de buurt. Gratis parkeren aan C.C. De Mol en NMBS-station, betalend in Parking Grote Markt, Dunglehoeff (ex-Kadettenschool) en Gasthuisvest (Atheneum, vanaf 19u. gratis).

Aanvangsuur: 19u15

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: Luc VDW - 0471 66 09 27 - luc.van.den.veygaert@telenet.be.