

ZO 03/03 Natuurwandeling Schilde 18 km (of 14 km)

We vertrekken aan Café Den Inslag (open om 9 uur). We wandelen grotendeels op onverharde paden, waarvan ook trage wegen. Via de Honderd Bunderheideweg naast de Kotsbosloop komen we in de Kleine Vraag, erna passeren we de Mathildedreef tussen bos en weideland. Aan de bosrand op de Caterskapeldreef komen we aan de mooie

Caterskapel. **Aangekomen in St-Job kunnen we met droog weer eerst onze bokes opeten en erna in Café Den Chup iets drinken.**

Na de stop vertrekken we voor de volgende 9 km richting 's Gravenwezel.

We steken de weg en de Antitankgracht over en kiezen tussen de gracht en een brede weg het mooi iets bochtige pad door het heide- en vengebied – La Garenne –. Na 900 meter komen we weer uit in de brede onverharde Moerstraat om na 100 m rechts af te slaan in het Kwikaardstraatje.

We hebben geluk want in de winter zie je achter de struiken en afsluiting, **Schans Oudaan.**

Wie graag iets minder wandelt, kan de weg vervolgen via de Antitankgracht, gedurende 3 km en dan kom je terug aan Café Den Inslag, terwijl wij nog een ommetje doen.

Terug in Den Inslag kan er nog nagepraat worden tussen pot en pint, en wie wil, kan reserveren om er te blijven eten, best vóór het vertrek van de tocht.

Meebrengen: paden kunnen her en der slijkerig zijn, dus voorzie goed schoeisel.

Breng ook zeker je geldige Oeverlidkaart mee zodat Luc de juiste lidnummers kan noteren!
Afspraakuur: 9u45

Afspraakplaats: Vertrek aan Den Inslag, Noorderlaan 16, 2970 Schilde
Parkeren kan aan parking Café Den Inslag of op Parking Brasserie MaNo (let op waar je inrijdt want er liggen hier en daar blokken).

Vlakbij ook nog parking Zilverreiger.

Aanvangsuur: 10u

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: LucDB - 0499 14 87 73

ZO 03/03 Wandeling door Boechout en Mortsel (± 8 à 9 km)

Mooie wandeling die ons langs bebouwing (onvermijdelijk), landbouwgebied en groen naar onze tussenstop voert (Blauwe Regen). Daarna gaan we via een andere weg terug naar ons vertrekpunt. Parkeerplaats op de parkings van Delhaize.

Bij regen gaat de wandeling niet door (maar enkele druppels kunnen we wel hebben).

Meebrengen: goed humeur, een drankje voor onderweg en **breng zeker ook je geldige Oeverlidkaart mee zodat Jan de juiste lidnummers kan noteren!**

Nadien kunnen we - afhankelijk van de lokale horeca - **samen nog iets drinken** - eventueel **een hapje eten.**

Afspraakuur: 14u

Afspraakplaats: Voor de bibliotheek - Jef van Hoofplein - 2530 Boechout

Aanvangsuur: 14u15

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: Jan Muylaert - 0474 72 34 37

ZO 03/03 Expo 'Stad in oorlog. Antwerpen 1940-1945' MAS Antwerpen

'Stad in oorlog. Antwerpen, 1940-1945'

De vaste expo 'Stad in oorlog. Antwerpen, 1940-1945' toont de impact van de Tweede Wereldoorlog op Antwerpen en haar inwoners. De stad werd bijzonder zwaar getroffen: **door de naziterreur, de Jodenvervolging en het militaire geweld** vielen minstens 25 000 doden. **Pakkende persoonlijke verhalen maken dit belangrijk deel van de geschiedenis tastbaar.**

Op 10 mei 1940 valt nazi-Duitsland België binnen. Een paar dagen later hangt de nazi-vlag aan de Antwerpse kathedraal. De dictatuur verdeelt de stadsbewoners en leidt tot **de massale vervolging van Joden en mensen die zich verzetten.** Met de haven als **strategisch militair doelwit** is er ook **voortdurend een militaire dreiging.** Het **bommengeweld** maakt **veel slachtoffers.** De stad breekt onder oorlog en vervolging. Hoe kan dit gebeuren? Wat betekent

het om te leven in een bezette stad? Wat gebeurt er als basiswaarden zoals vrijheid en gelijkheid wegvallen? Wie wordt daar vooral het slachtoffer van en wie helemaal niet? Welke rol speelt de lokale overheid en de politie? Welke keuzes maken stadsbewoners zelf: vluchten of blijven, meewerken met de bezetter, afwachten en gehoorzamen of zich verzetten? En wat zou jij doen? De tentoonstelling brengt de samenleving van toen tot leven met **symbolische plaatsen zoals een cinema, een school, een huis, de kathedraal en het stadhuis.** Daar maken **persoonlijke verhalen en voorwerpen van Antwerpenaren de oorlog en de dictatuur tastbaar.** Het zijn verhalen van **verdeeldheid, machteloosheid, verraad, geweld, maar ook van moed, verzet en hulp. Het zijn verhalen om nooit te vergeten.**

Sporen tot vandaag

Op 2 september 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog, maar het conflict laat zelfs nu nog sporen na, ook bij de kinderen en kleinkinderen van de mensen die toen in Antwerpen leefden. In 2020-2021 organiseerde het MAS een oproep om persoonlijk erfgoed over Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog te delen. Meer dan 300 mensen kwamen over hun familie, burens of kennissen vertellen. Sommigen schonken objecten of gaven ze in bruikleen. **Een deel van deze getuigenissen zijn de basis voor de bijzondere persoonlijke verhalen in de expo.**

De rondleiding duurt 90 minuten. We hebben **enkel gereserveerd voor 15 Oeverleden die een geldige Museumpas bezitten.** De toegang tot het MAS is dan gratis.
Schrijf **–** 12 over voor de gids.

Reserveer snel!

Na de rondleiding gaan we in de buurt **samen nog iets drinken en/of eten.**

Afspraakuur: 14u45

Afspraakplaats: aan de kassa van het MAS, Hanzestedenplaats 1 in 2000 Antwerpen waar Pieter & Nicole iedereen verwelkomen.

Aanvangsuur: 15u

Reservatie: **–** 12

overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 -

Oever - Activiteiten op 3 Maart 2024

www.oever.be - Pieter: 0478 54 54 54 - KBC BE07 7310 3573 4266

0475 59 56 11

Max. personen: 15

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
´´ndagsactiviteiten