

VR 29/09 Oevercafé Mortsel

Niets te doen op vrijdagavond? Geen probleem! Kom gerust even langs in Sportcentrum TC Blauwe Regen in Mortsel om, tussen pot en pint, de avond op een aangename manier door te brengen met 3 andere Oeverleden! **Alle Oeverleden zijn welkom tussen 20u en 24u** om bij te praten met een drankje.

GEEN info: Op een Oevercafé wordt geen info gegeven aan de nieuwkomers!

Afspraakplaats: Sportcentrum TC Blauwe Regen, Koeisteerthofdreef 125, 2640 Mortsel.

Aanvang: 20u (einde 24u)

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11 - pieter@oever.be

VR 29/09 De Leermeesters - Sofie De Cleir, Bruno Vanden Broecke, ELLIS MEEUSEN in CC De Kern, Wilrijk OOK NIET-LEDEN!

We waren jong nog. Het was een andere wereld. **Julien Schoenaerts** (de vader van) leefde nog en in die dagen dweilde hij de cultuurcentra af met een even eenvoudig als geniaal concept. Hij betrad het akelig lege podium en nam plaats achter een houten tafeltje dat vooraan stond. Boven dat tafeltje hing een gloeilampje dat oplichtte van zodra de meester neerzat. Hij wierp een blik op het publiek, haalde diep adem, sloeg een schriftje open en – las Het Dwaallicht voor, de geprezen novelle van Willem Elsschot.

Althans, in onze herinnering gebeurde het zo.

In ieder geval: we plannen een herneming van dat geniale concept. We vroegen **drie van de mooiste theaterstemmen die hier en nu rondlopen** of ze in Juliens voetsporen wilden treden. Opkomen, naar vrije keuze een tekst voorlezen en het podium doorgeven.

Drie stemmen, 3 timbres en 3 intonaties. Driemaal ongeveer 30 minuten. **Drie heerlijke, fascinerende ontdekkingsreizen in de wonderlijke wereld der – wonderlijke wereldliteratuur.** Het definitieve programma zal CC De Kern nog bekend maken op hun site, maar eerlijk? Geef deze dame en heren een telefoonboek of een verzameling winkellijstjes en ze maken er nog een avond van die je niet licht vergeet.

De Leesmeesters. Want acteren–? Acteren begint met spreken–?

Na de voorstelling drinken we samen nog iets in de foyer!

PS: CC De Kern is bijna uitverkocht!

Afspraakuur: 19u45

Afspraakplaats: aan de kassa van CC De Kern, Kern 18 te 2610 Wilrijk

Aanvangsuur: 20u15

Reservatie: – 12

overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en

activiteit **Niet-leden vermelden i.p.v. lidnummer, hun mailadres en gsm-nummer.**

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11

Max. personen: 8

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor – – ndagsactiviteiten

VR 29/09 Lekkere Italiaanse wijnen proeven Hove Enkel Oeverleden WORDT UITGESTELD!!

Frankrijk leeft in de perceptie bij de meeste mensen als het grote Europese wijnland. Niets is minder waar: er zijn nog grote en interessante wijnlanden in Europa. Denk maar aan Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Duitsland, ... Vandaag leggen we de nadruk op **Italië**, en dan specifiek op het **noorden** en **noordoosten** van dit land. We leren, via een digitale verkenning met de nodige uitleg, vier rode en vier witte wijnen kennen.

Italiaanse antipasti (knabbeltjes) begeleiden deze regionale wijnen.

Bijdrage: – 10, ter plaatse te betalen.

Einde: rond 22u.

Inschrijven verplicht wegens het beperkt aantal deelnemers (max. 20 personen).

Info en inschrijven bij:

Luc.van.den.veygaert@telenet.be – 0471 / 66 09 27.

Afspraakuur: 19u45

Afspraakplaats: – Casa di Speranza–, Kapelstraat 101 in 2540 Hove (op 100 meter van het NMBS-station)

Aanvangsuur: 20u

Info: Luc VDW - 0471 66 09 27