

**WO 27/11 'FAUST' theater
Arsenaal, DE MAAN &
deCompagnie Antwerpen ***
NOG 1 PLAATS**

**Een beeldend muzikaal epische
queeste naar de zin van het leven.**

Faust: Ik weet het allemaal en
toch weet ik niets.
Faust bezit alle kennis van de wereld,
maar krijgt de onmetelijke leegte die hij
voelt maar niet opgevuld.

We verslijten onze jeugd op
schoolbanken om te leren wat leven is,
om dan met een kop vol weetjes
verloren te lopen
in een leven dat helemaal nergens op
lijkt en
waar volwassenen handelen als
volslagen pubers.
Wanhopig op zoek naar antwoorden
laat Faust zich verleiden door de duivel.
Samen vertrekken ze op een queeste
langs de evolutionaire weg die de mens
heeft afgelegd, van de goden uit de
klassieke oudheid tot de moderne
quantumtheorie, van de uitvinding van
het bankbiljet tot het bouwen van
steden op het water.
In ruil voor zijn ziel proeft Faust van
alles wat menselijk is: lust, liefde,
macht, leven en de dood. Hoe krijg ik de
leegte gevuld?

**theater arsenaal, DE MAAN en
deCompagnie herwerken het
klassieke Faust-verhaal tot een
beeldend muzikaal epische queeste
naar de zin van het leven. Het
wordt een unieke ontmoeting tussen
een ensemble van klassieke
muzikanten van wereldniveau, de
spetterende beeldtaal van
figurentheater DE MAAN en de
typisch Lazariaanse cocktail van
humor en drama, geniaal literair
talent en onbescheiden
platvloersheid.**

van en met: Paul Contryn, **Koen De
Graeve**, Greet Jacobs, Joris Van den
Brande, Ariane van Vliet

compositie: Mathias Coppens

dirigent: Michiel de Langhe

muzikanten: zes muzikanten uit
deCompagnie

Afspraakuur: 19u40

Afspraakplaats: aan de ingang van
hetpaleis, Theaterplein in 2000
Antwerpen

Aanvangsuur: 20u

Reservatie: 17

overschrijven op Oeverrekening KBC

BE07 7310 3573 4266.Vermeld

lidnummer, datum en activiteit

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 -
0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

Max. personen: 8

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
´´ndagsactiviteiten