

ZO 27/03 Wandeling te Kessel-Lo, deel 1 (19,5km) Enkel Oeverleden!

De bergjes rond Kessel-Lo zijn een streling voor onze voeten. Niet zo hoog als de Bosberg, maar wel van dezelfde origine. Het zijn nl. versteende zandbanken van toen de zee tot ongeveer tot aan de huidige taalgrens reikte. Eerst over de Bleekberg en de Kratenberg. Picknick in het Chartreuzenbos op een speciale plaats. Dan dalen we af naar het Dunbergbroek, een vochtig gebied in de Wingevallei. Voorbij de Uthemolen volgt er een 2de stop. Tenslotte wandelen we terug over de Leming en de Schoolbergen naar ons vertrekpunt. Wie wil kan nog wat napraten in de taverne. Be there.

Meebrengen: hapje en drank voor onderweg, stevige, waterdichte wandelschoenen (zeker nodig!), goed weer, goed humeur en Oeverlidkaart.

Afspraakuur: 10u30

Afspraakplaats: Rode Kruisplein, 2800 Mechelen of om 11u15 in Taverne In de Rozenkrans, Abdij van Vlierbeek, 3010 Kessel-Lo - Leuven.

Aanvangsuur: 11u30

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: Rik V - 0472 44 72 43

ZO 27/03 Een mooie landelijke fietstocht vanuit Aalst naar Ninove, Sint-Lievens-Houtem en Erpe-Mere (± 60 km)

Enkel Oeverleden!

Vanuit het centrum van Aalst volgen we geruime tijd de Dender, uiteraard een vlak gedeelte van deze rit in een natuurlijke omgeving. We passeren o.a. Erembodegem, Denderleeuw, Liedekerke en Ninove. In Ninove houden we een tussenstop (Ninove staat trouwens gekend voor zijn lekkere Witkap). Nadien volgt er een mooi glooiend parcours met af en toe enkele mooie (!) hellingen richting Nederhasselt, Aspelare, Sint-Lievens-Esse, Herzele (2de tussenstop), Sint-Lievens-Houtem, Mere (geboortedorp van Lucien Van Impe) en Erpe (beide deelgemeenten van Erpe-Mere). De laatste kilometers naar Aalst verlopen volledig vlak. Vooraleer we ons naar de Tragel begeven, genieten we op de markt van Aalst nog even na bij een drankje.

Rijsnelheid: Op vlakke weggedeelten ± 20 km/u

Belangrijke opmerking:

Bij regenweer gaat de fietstocht niet door, maar wordt deze verplaatst naar een latere datum. Bij twijfel neem je met Danny contact op. Een klein buitje kunnen we nog wel trotseren.

Meebrengen: Een fiets in perfecte staat, een drankje en een snack/picknick voor onderweg, eventueel een fietshelm.

Afspraakuur: 11u50

Afspraakplaats: Tragel 12 (ter hoogte van Tragel Sport - ruime (gratis) parking), 9300 Aalst.

Als je via Dendermonde of Lebbeke richting Aalst rijdt, volg je de N41 en via Gijzegem en Hofstade bereik je het snelst de Tragel in Aalst.

Aanvangsuur: 12u15

Info: DannyS - 0485 32 67 98

ZO 27/03 Tentoonstelling Rinus Van De Velde - Inner Travels, Brussel

Via diverse media die variëren van tekening tot sculptuur, installatie en film, creëert Rinus Van de Velde een parallel universum waar elementen uit de realiteit en de verbeelding samensmelten tot een unieke vorm van visuele storytelling. Als zelfverklaarde sofareiziger vertelt Van de Velde vaak verhalen over semi-heroïsche queesten en avonturen die zijn opgebouwd rond imaginaire reizen en fictieve ontmoetingen met figuren uit de recente kunstgeschiedenis.

De tentoonstelling focust op een circulair verhaal van vertrekken en terugkeren naar huis, met de trein als metafoor voor de reis en toont in première Van de Veldes nieuwe film, samen met een overzicht van hoofdzakelijk recente werken. Het geheel wordt geconfronteerd met een selectie werken van moderne en hedendaagse kunstenaars zoals Pierre Bonnard, Joseph Cornell, Fischli/Weiss, Joan Mitchell, Claude Monet, Monster Chetwynd, Laure Prouvost, Josephine Troller, Jean Tinguely en anderen.

De tentoonstelling is een open uitnodiging om de kunstenaar te vergezellen op zijn innerlijke reizen.

en een visuele ontdekkingsreis die een glimp laat zien van de steeds uitdijende geconstrueerde wereld van Rinus Van de Velde.

Met Oever bezoeken we deze prachtige tentoonstelling met een gids!

We hebben slechts 10 tickets, enkel voor Oeverleden!

De museumpas is niet geldig voor een gegidste rondleiding.

Je kan voordelig sporen naar Brussel Centraal met het weekendtarief (≤8,80) of met een seniorticket, als 65+ (≤7,20). Vanuit Brussel Centraal is het nog 10' wandelen. Koop best je treinticket op voorhand! Vergeet je mondmasker niet!

Afspraakuur: 13u15

Afspraakplaats: in de grote inkomhal van Bozar aan 'Meeting Point Groups', Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel waar Pieter & Nicole iedereen verwelkomen.

Aanvangsuur: 13u30

Reservatie: ≤23

overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit

Info: Pieter - 0478 54 54 54 -

Max. personen: 10

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor ≤≤ndagsactiviteiten

ZO 27/03 Boskapellenpad in Kontich (8 à 9 km)

Deze wandeling laat ons genieten van het landschap rond Kontich. We wandelen langs straten en velden, langs verharde en niet-verharde wegen. Zorg dus voor aangepaste schoenen. Er is geen tussenstop voorzien. Voorzie indien nodig een hapje en een drankje. Afhankelijk van de horeca kunnen we nadien samen nog iets drinken/eten. Breng zeker je lidkaart mee zodat je die aan Jan, de verantwoordelijke kan tonen

Afspraakuur: 14u30

Afspraakplaats: aan de kerk OLV Onbevlekt Ontvangen (hoek Pronkenbergstraat en Holle Weg) te 2550 Kontich Kazerne

Aanvangsuur: 14u45

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: Jan Muylaert - 0474 72 34 37