

ZO 26/03 Wandeling Affligem en Dender (18km)

De **abdij van Affligem** werd gesticht door 6 ridders die in 1074 monnik werden in het dorp Affligem. De monniken leefden volgens de regels van Sint-Benedictus. Aangezien water drinken in die tijd niet de veiligste optie was, besloten ze - heel beleefd en bedachtzaam - om voor hun gasten bier te brouwen. Zeg dus nooit dat Belgen niet gastvrij zijn!

De monniken van Affligem hebben zware tijden doorgemaakt. Ze overwonnen grote en kleine moeilijkheden. Maar hun passie voor het brouwen, die verloren ze nooit!

De Dender: een rivier van Aat (bron) tot Dendermonde (monding in de Schelde) en 65km lang.

We vertrekken aan het Gasthof en wandelen, voorbij de abdij, de Dendervallei in via wandelpadjes en steegjes. Ook hier zullen we de klassieke **modder en plassen** trotseren, dus **aangepast schoeisel** is **aangeraden**. In de zoektocht naar een **adhuc possibilis aquarium**; is **onze eerste stop al in Erembodegem**, waar we **onze picknick** kunnen nuttigen. Vervolgens gaan we **langs de Dender naar Denderleeuw** en steken daar de **sluis en stuw van Teralfine** over. Via **Hekelgem** gaan we terug **richting De Brouwerij**.

Als we **terug aan het Gasthof** zijn, kunnen we daar **nog iets drinken** en wie wenst kan daar ook **iets eten**. (Er is spaghetti **#128521**;))

Meebrengen: hapje en drank voor onderweg, stevige wandelschoenen, jouw beste glimlach en uiteraard je Oeverlidkaart.

Afspraakuur: 11u15

Afspraakplaats: Aan Gasthof **De Brouwerij**;; Abdijstraat 6, 1790 Affligem

Aanvangsuur: 11u30

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: FrankVG - 0484 49 31 72