

**ZO 25/12 Kerstwandeling
Peerdsbos Schoten-
Brasschaat (± 8 km) Enkel
Oeverleden!**

**Dé klassieker van Oever: dé
kerstwandeling in het Peerdsbos!**

Zin in echte oude gezelligheid?

Vuurkorven, gezellige muziek, warme chocolademelk, maar ook glühwein, kerstbieren en jenever. Dit kan je beleven op kerstdag in de Melkerij van het Peerdsbos in Brasschaat. Maar eerst wandelen we een stukje zodat de heerlijke warme dranken en/of jeneverkes nog meer deugd doen.

Tijdens de wandeling biedt Oever alle deelnemers een jenever aan!!

Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme jas, (kerst)muts, sjaal, handschoenen, je Oeverlidkaart voor controle, ... je rendier, ... en zeker je goed humeur.

Afspraakuur: 13u40

Afspraakplaats: aan de Melkerij, Peerdsbos (2de afslag rechts op de Bredabaan als je van Merksem komt - aangeduid met pijl) waar Marianne iedereen opwacht!

Ook goed bereikbaar met de lijn: bus 640!

Aanvangsuur: 14u

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: Marianne S - 0495 88 55 40