

WO 22/06 Avondwandeling Lier Enkel Oeverleden!

Het is nu de langste dag van het jaar en dan willen Oeverleden wel eens buiten komen.

We verzamelen om 19u aan de Zimmertoren, Zimmerplein in de Lierse binnenstad. Onze rustige stadswandeling gaat via goed verlichte straten en dijken langs historische monumenten, het Begijnhof, de oude Kadettenschool en mooie winkelstraten. Geen tussenstop. We zorgen dat we na anderhalf uur terug op onze vertrekplaats zijn om nog wat gerstenat te proeven.

Bij mogelijke onweersbuien gaat deze activiteit niet door en verschuift ze naar een andere datum.

Meebrengen: sportieve kledij en goed humeur. Goede stapschoenen voorzien wegens mogelijke oneffenheden op de vesten.

Afspraakuur: 19u

Afspraakplaats: Zimmertoren, Zimmerplein.

Ruime parkings in de buurt. Gratis parkeren aan C.C. De Mol, betalend in parking Grote Markt en aan Gasthuisvest (Atheneum, vanaf 19u gratis).

Aanvangsuur: 19u15

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: Luc VDW - 0471 66 09 27

Max. personen: 25