

### VR 22/07 Oevercafé Mortsel

Niets te doen op vrijdagavond? Geen probleem! Kom gerust even langs in Sportcentrum TC Blauwe Regen in Mortsel om, tussen pot en pint, de avond op een aangename manier door te brengen met 3 andere Oeverleden! **Alle Oeverleden zijn welkom tussen 20u en 24u** om bij te praten met een drankje.

**GEEN info: Op een Oevercafé wordt geen info gegeven aan de nieuwkomers!**

**Afspraakplaats:** Sportcentrum TC Blauwe Regen, Koeisteerthofdreef 125, 2640 Mortsel.

**Aanvang:** 20u (einde 24u)

**Info:** Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11 - pieter@oever.be

**Met:** Guido Belcanto en zijn band &#x26A0;Het broederschap&#x26A0;

**Afspraakuur:** 18u45

**Afspraakplaats:** in de rij naar de inkom van het Openluchttheater Rivierenhof in 2100 Deurne. De deuren gaan open om 19u en we spreken af om 18u45 om zeker plaats te hebben. **Je kan ter plaatse heel wat lekkers eten en drinken!**

**OLT is ook goed bereikbaar met het OPENBAAR VERVOER**, je kan tram 8 of 10 of bus 410 nemen. Plan jouw route via Google Maps. De dichtstbijzijnde haltes zijn:

Venneborg

Gallifortlei

Lunden

**Info:** Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11

### VR 22/07 Gratis vrijdagconcert Guido Belcanto in O.L.T Deurne

Bijna vier decennialang vaart **Guido Belcanto, de eigenzinnige volkszanger, de troubadour der gebroken harten**, zijn eigen koers, wars van alle modes en trends, stroomopwaarts en zonder compromissen. Deze consequente houding heeft hem **een oeuvre opgeleverd dat staat als een huis**. Gedurende zijn carrière heeft men continu geprobeerd hem in een vakje te stoppen. Tevergeefs. De conclusie na achtendertig jaar is simpel: Belcanto is een genre apart, hij is een stroming op zich.

Op zijn achtenzestigste met zestien platen op zijn naam en een catalogus van zo&#x26A0;n driehonderd liederen, staat **Belcanto op het toppunt van zijn roem** en is hij uitgegroeid tot **één der boegbeelden van het Vlaamse lied**. Hierover gepolst, zei de zanger ooit: 'Het allermooiste wat je op een podium kan zien is een veteraan die het nog kan, een oudere artiest die nog fier overeind staat en geen karikatuur van zichzelf is geworden. Zo iemand wil ik zijn.'

**Guido Belcanto en zijn band**

**&#x26A0;Het**

**broederschap&#x26A0;** brengen uit dit onwaarschijnlijk mooie repertoire van levensliederen en chansons een selectie.

Een concert met een lach en een traan, een vleug poëzie en levensfilosofie gebracht door **de Koning van het Levenslied himself**.