

ZO 19/05 Joodse wandeling met gids Hans Geldhof in Heide Kalmthout

Heide-Kalmthout is een mooie residentiële wijk in het groen. Maar 100 jaar terug was hier nog niets, alleen woeste heidegebieden, veel zand, enkele bomen en nauwelijks enige bewoning.

Alles veranderde toen in 1854 de spoorlijn Antwerpen-Amsterdam doorheen Kalmthout werd aangelegd en er later, meer precies in 1897 ook nog een stopplaats kwam in Heide. Het was het begin van een steeds groter wordende stroom van kunstenaars, stadstoeristen en inwijkelingen. In enkele jaren tijd werden er 12 hotels gebouwd. Vanaf het begin van de 20ste eeuw, maar vooral tussen de twee wereldoorlogen was er een ware toevloed van joden. De grote aanwezigheid heeft een wezenlijke bijdrage geleverd in de explosieve groei en bloei van Heide.

Tussen 1930 en 1942 waren er minstens 700 ingeschreven joodse inwoners. Bij het begin van de oorlog telde de parochie in het totaal 1350 inwoners! Maar naast die 700 joodse Kalmthoutenaren waren er vele honderden joodse toeristen in de weekends en tijdens de zomermaanden. Vele joden woonden hier zonder ingeschreven te zijn.

Eind jaren 20 bouwden zij een mooie synagoge, de enige in België buiten de stad. Zij stichtten eveneens een Jeshiva, een hogeschool voor de talmoedstudie, de allereerste in België. In de jaren 30 werd ook een landbouwschool voor joodse jongeren, in Heide gevestigd.

Vlakbij, in Kapellen-bos, was Villa Altol, een nog steeds beroemd vakantiehuis voor joodse kinderen en gezinnen. Verschillende hotels waren specifiek gericht op joodse toeristen. En vele pensionnetjes en kamers bij gewone burgers hadden joodse gasten.

Voor en tijdens de tweede wereldoorlog waren vele joden, die het naderende onheil hadden zien aankomen, al vertrokken uit Heide en Antwerpen. Maar spijtig genoeg werden alle achter geblevenen, 37 in totaal, tijdens twee razzias ook hier in Heide door de Duitsers opgepakt.

Die grote joodse aanwezigheid liet uiteraard vele sporen na: huizen, synagoge, hotels, pensions. Dit alles en de joodse geschiedenis van Heide worden tijdens de wandeling toegelicht.

Deze themawandeling met gids Hans Geldhof duurt 2 uur.

Na de wandeling kunnen we ter plaatse nog iets eten en/of drinken.

Afspraakuur: 14u

Afspraakplaats: aan het station van Heide Kalmthout, Heidestatieplein waar Pieter & Nicole en Hans Geldhof, onze gids met wie we het Centraal Station van Antwerpen bezochten, iedereen verwelkomen.

Aanvangsuur: 14u15

Reservatie: 12 overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11

Max. personen: 22

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor activiteiten