

**WO 19/07 Avondlijke
wandeling in Westmalle (6,5
km) Enkel Oeverleden!**

Tijdens de zomer willen Oeverleden wel eens buiten komen op andere ogenblikken van de dag.

We verzamelen om 18u45 op de parking van café

–Trappisten–,
Antwerpsesteenweg 487 in Malle .

Onze **rustige wandeling gaat door de velden en bossen rond de abdij van de Trappisten**. Wie hier wandelt beseft pas ten volle hoe de monniken de omgeving hebben vorm gegeven: de vele weilanden, het Molenbos, de prachtige dreven en de brouwerij. We zijn op tijd terug op onze vertrekplaats om nog wat van het heerlijke (plaatselijke) gerstenat te proeven. Men kan er ook lekker stoofvlees eten, kaaskroketten of de burger, gemaakt met trappistenbier.

Bij mogelijke (zware) onweersbuien gaat deze activiteit niet door en verschuift ze naar een andere datum.

Meebrengen: sportieve kledij en een goed humeur.

Afspraakuur: 18u45

Afspraakplaats: Parking Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487 in 2390 Westmalle

Aanvangsuur: 19u

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: Luc VDW - 0471 66 09 27