

ZO 17/09 Door het Zoerselbos naar het Fort van Oelegem (20km)

Na de hitte van vorige zondag zijn we er weer met een langere wandeling!

We wandelen **door het Zoerselbos naar Oelegem**. Het Zoerselbos is een prachtig, 400 ha groot natuur- en bosgebied dat zich uitstrekt over Zoersel en Halle. Dit bos speelde ook een rol in de werken van Hendrik Conscience. Het verhaal van De loteling; situeert zich immers in de herberg; het Boshuisje;

Het fort van Oelegem maakte deel uit van de hoofdverdedigingslinie rond Antwerpen. De bouw vond plaats tussen 1909 en 1914. Na de Tweede Wereldoorlog had het fort geen militaire functie meer, het werd geplunderd en begon in ruïne te vervallen. Gelukkig bleek het fort een ideale plaats voor vleermuizen te zijn. De fladderende zoogdierjes hebben er een ideale overwinteringsplaats gevonden waar ze de rust vinden die ze nodig hebben. Vandaag krijgen we alle soorten ondergrond onder de voeten. We lopen zowel over brede zandwegen, bospaadjes als asfaltweggetjes. Hier en daar kan het wel modderig zijn (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Halverwege is er mogelijkheid tot een sanitaire stop :-)

Vraag van vandaag: Hier is een kapelletje verdwenen. Aan wie was dit toegewijd?

Meebrengen: hapje en drankje voor onderweg, wandelschoenen en je Oeverlidkaart.

Afspraakuur: 10u

Afspraakplaats: 9u30 voor carpooling kerk Brasschaat: **contacteer Luc of om 10u00 in Zoersel**, Afspanning In de Wandeling, Peggerstraat 58 in 2980 Zoersel

Parkeren bij de Afspanning 'In de Wandeling'.

Aanvangsuur: 10u15

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: LucDB - 0499 14 87 73

ZO 17/09 Wandeling door Boechout en Mortsel (± 8 à 9 km)

Mooie wandeling die ons langs

bebouwing (onvermijdelijk), landbouwgebied en groen naar onze tussenstop voert (Blauwe Regen). Daarna gaan we via een andere weg terug naar ons vertrekpunt. Parkeerplaats op de parkings van Delhaize.

Bij regenbuien gaat de wandeling niet door.

Meebrengen: goed humeur, een drankje voor onderweg en je Oeverlidkaart.

Nadien kunnen we **samen nog iets drinken** - eventueel **een hapje eten**.

Afspraakuur: 13u50

Afspraakplaats: Voor de bibliotheek - Jef van Hoofplein - 2530 Boechout

Aanvangsuur: 14u

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

Info: Jan Muylaert - 0474 72 34 37

ZO 17/09 Meevliegen met een ULM vanop het Vliegveld van Brasschaat OOK NIET-LEDEN!

Het vliegveld van Brasschaat bestaat sinds 1910 en is **het oudste militaire vliegveld van België**. In 2006 stopte de militaire activiteit en sindsdien is het vliegveld in concessie van de KACB, de Koninklijke Aeroclub van Brasschaat. Dankzij de zoon van één van onze leden, **Raymond**, krijg je de kans om **mee te vliegen met een ULM-vliegtuig**.

De piloot van de ULM (Ultra Light Motorised) kan enkel vliegen met een maximum gewicht van 472,5 kg en max 1 passagier in België. Er mag enkel gevlogen worden in ongecontroleerde luchtruimen en alleen bij goed zicht. Je kan dus, als enige passagier, **30 minuten meevliegen** aan de zeer billijke prijs van **€50**. Dit is enkel de vergoeding voor de brandstof. De Aeroclub mag hier geen winst op maken.

Ook al je niet meevliegt, ben je **van harte welkom om te genieten van het mooiste terras in omstreken met zicht op het vliegveld met de vertrekkende en aankomende vliegtuigjes en uiteraard ook met zicht op de ondergaande zon**. Geniet intussen van een drankje en/of hapje.

Je kan meevliegen van 16u tot 20u. Je betaalt **na je vlucht €50 rechtstreeks aan de piloot**.

Graag een mailtje aan pieter@oever indien je wil meevliegen.

Ook niet-Oeverleden zijn welkom!

Afspraakuur: 15u30

Afspraakplaats: op het terras van Aeroclub Brasschaat, Vliegveldlaan 22, in 2930 Brasschaat waar Pieter & Nicole iedereen verwelkomen. Je kan parkeren aan de parking nabij de Licht Vliegwezenlaan 3, 2930 Brasschaat.

Aanvangsuur: 16u

Bijdrage: €50

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11