

VR 15/07 Gratis vrijdagconcert Sioen plays Graceland in O.L.T Deurne

Ze zijn terug! **De Gratis**

Vrijdagconcerten voor jong en oud. Aangeboden door cc Deurne en district Deurne. Je kan gewoon binnenwaaien als vanouds. **Kom zeker op tijd, want vol is vol.**

In 1986 trok **Paul Simon naar Zuid-Afrika** voor de opnames van het album '**Graceland**'. Meer dan 20 jaar later ging **ook Sioen** naar het land van Nelson Mandela en gospel voor de opnames van '**Calling Up Soweto**'. Sioen, in de voetsporen van Paul Simon...

Het album '**Graceland**' herbergt enkele grote hits die iedereen kent: 'You Can Call Me All', 'Diamonds On The Soles Of Her Shoes', 'Under African Skies' – maar Sioen leerde het volledige album pas echt goed kennen toen hij zelf naar Zuid-Afrika trok. Op vraag van Oxfam ging hij in 2007 voor –One Day For Another World' (Gentse Feesten) een eerste keer naar Soweto, de bekendste township van Johannesburg. De interactie met plaatselijke muzikanten werkte zo aanstekelijk dat Sioen besliste om er een volledig nieuw album op te nemen, toevallig in dezelfde studio waar 'Graceland' werd ingeblikt.

Paul Simon verbaasde vriend en vijand met een unieke sound: moeiteloos combineerde hij zijn muzikale voetafdruk met deze van verschillende Zuid-Afrikaanse topmuzikanten, die hij ter plaatse leerde kennen. –Graceland– werd ook een controversiële plaat: midden jaren tachtig tierde de apartheid in Zuid-Afrika nog welig. Zowel voor- als tegenstanders van het apartheidregime drukten hun ongenoegen over Graceland uit. Met deze plaat bleek Paul Simon Zuid-Afrika echter eindelijk een gezicht en een stem te geven in het buitenland en kregen Zuid-Afrikaanse artiesten de kans om internationaal op de kaart te staan.

Sioen, die als geëngageerde singer-songwriter veel gelijkenissen vertoont met Paul Simon, **werd in 2006 door Festival Van Vlaanderen gevraagd om het volledige album 'Graceland' te vertolken met zijn Zuid-Afrikaanse vrienden. Het concert werd lovend onthaald.** Het Nieuwsblad kopte: '**Zuid-Afrika was nog nooit zo dichtbij**'. En Sioen voegde er aan toe:

'Een droom die waarheid werd'. Nu dus ook bij ons.

Voor de gelegenheid inviteert Sioen **opnieuw de Zuid-Afrikaanse backing vocals uit Soweto**, N'Faly Kouyaté uit Guinea (Afro Celt Sound System) en Rony Verbiest op accordeon en saxofoon.

Afspraakuur: 18u45

Afspraakplaats: in de rij naar de inkom van het Openluchttheater Rivierenhof in 2100 Deurne. De deuren gaan open om 19u en we spreken af om 18u45 om zeker plaats te hebben. **Je kan ter plaatse heel wat lekkers eten en drinken!**

OLT is ook goed bereikbaar met het OPENBAAR VERVOER, je kan tram 8 of 10 of bus 410 nemen. Plan jouw route via Google Maps. De dichtstbijzijnde haltes zijn:

Venneborg
Gallifortlei
Lunden

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11

VR 15/07 Praatcafé Mortsel

Wil je **graag kennismaken met Oever?** Wil je weten wat we zoal organiseren en hoe alles in zijn werk gaat? **Kom gerust even langs in Sportcentrum TC Blauwe Regen in Mortsel tussen 20 en 21u.** om met ons en met andere Oeverleden kennis te maken.

Een van onze medewerkers zal je verwelkomen en in kleine groep een woordje uitleg geven over het reilen en zeilen binnen Oever. En erna kan je de avond op een aangename manier verder doorbrengen met andere Oeverleden!

Alle Oeverleden zijn ook welkom tussen 20u en 24u om bij te praten.

Afspraakplaats: Sportcentrum TC Blauwe Regen, Koeisteerthofdreef 125, 2640 Mortsel.

Aanvang: 20u (einde 24u)

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11 - pieter@oever.be