

DO 14/09 Fietsen door de stille Kempen langs velden en kanalen vanuit Olen naar het Prinsenpark en door Dessel (ruim 60 km)

Het koningshuis verwierf het **Prinsenpark van Retie** in 1853 op naam van de kinderen van Leopold I, vandaar de naam **Prinsenpark**; Prinses (van Retie) Liliane, de tweede vrouw van Leopold III werd eertijds meermaals gespot in deze regio, zo ook koning Boudewijn. Het domein werd in 1972 eigendom van de Provincie Antwerpen. In het 215 ha grote wandelpark staan de natuur en de educatieve waarde centraal. **Dessel** is een typisch Kempisch dorp met zijn zandgronden. Het is bekend om de ligging in de buurt van het atoomcentrum. Een boeiende tentoonstelling

is **Tablo**; waar je onder andere kan zien hoe radioactief afval veilig en voorgoed geborgen kan worden, zeker de moeite waard om later te bezoeken.

We fietsen aan een tempo van **ongeveer 18 km/u**.

Picknick bij het Prinsenpark in Retie (toilet beschikbaar). Nadien volgt nog een stop in Mol. Bij aankomst in Olen is er **de mogelijkheid om bij te praten bij een glas en indien gewenst iets te eten**, in de nabij gelegen Taverne Den Hertog.

Meebrengen: picknick en fiets in goede staat

Afspraakuur: 10u45

Afspraakplaats: aan de Sint-Jozefskerk, Pastoor A. Janssensplein 1 in 2250 Olen

Aanvangsuur: 11u

Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.

DO 14/09 We gaan Deur! Nyira Hens, Bruno Vanden Broecke & Trappelend Talent (première) Berchem

We Gaan Deur! bedient zich van **een onverslijtbare formule: de klassieke deurenkomedie**.

Het publiek volgt een amateurgezelschap bij hun generale repetitie.

Ze krijgen het hard te verduren, want één ding is glashelder: het gezelschap is nog niet klaar. Niet klaar met hun personages, niet klaar met hun tekst. En zeker niet klaar voor hun première. In deel 2 draait het decor 180 graden en loopt de verwarring achter de schermen gewoon door.

En net als men denkt dat het niet erger kan, drijft deel 3 alles nog eens heerlijk op de spits.

We gaan Deur! is een **secuur getimede absurdistische komedie vol verwarring, spelplezier en misverstanden**, waarbij **de personages en het publiek op het eind van de avond buikpijn hebben van respectievelijk de stress en het lachen. Alles op de scène ligt in duigen, maar uw avond kan niet meer kapot!**

Afspraakuur: 19u30

Afspraakplaats: in de foyer van CC Berchem, Driekoningenstraat 126 in 2600 Berchem waar Pieter en Nicole de deelnemers opwachten

Aanvangsuur: 20u

Reservatie: **16** overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11

Max. personen: 8

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor **acute;acute;ndagsactiviteiten**