

ZO 14/08 Fietstocht met de Cartierheide op zijn mooist Reusel NL (56 km)

Door de hitte is de fietstocht Hulst van Beatrijs verplaatst naar 21/8 en doet ze vandaag een tocht van 2014 opnieuw. Deze grensoverschrijdende fietstocht gaat **richting Reusel**. We fietsen door **de bossen van de Hooge Mierde**, het pad kronkelt gans de tijd **door natuurgebieden en dennenbossen** waarbij we genieten van de mooiste uitzichten van **de purperen heide op de Cartierheide in Eersel**. Met de hitte kan de heide al uitgebloeid zijn. Vanaf **Lommel** vertoeven we langs de **kanalen**. Op de kruising met 2 kanalen passeren we de pannenkoekenboot en uitkijktoren. Onze dorstlessers zijn **Brasserie Den Ouden Brandtoren** en **Taverne de Blauwe Kei** te Lommel. **Nadien** kunnen we **nog een hapje eten**.

Gemiddelde snelheid: ca.19km/u
Wil je **Carpoolen met Beatrijs**, 1 plaats op het fietsrek vanuit Kapellen.
Bij regen verplaatsen we de fietstocht naar een latere datum, maar een klein buitje kunnen we wel trotseren.

Niet-leden kunnen ook eenmalig deelnemen om kennis te maken met Oever en betalen ter plaatse € 5 aan de verantwoordelijke.

Meebrengen: een fiets in goede staat + reserve binnenband, een drankje, koek en eventueel picknick
Afspraakuur: 10u30
Afspraakplaats: Brasserie Postel Ter Heyde
Postelsebaan 74, 2470 Retie
Aanvangsuur: 11u
Bijdrage: Gratis. Meld je, met je lidkaart in de hand, spontaan aan bij de verantwoordelijke voor controle.
Info: Beatrijs - 0472 21 06 27

ZO 14/08 Met de zingende stadsgids Jos Smos (Katastroef) over de geschiedenis van de prostitutie Antwerpen OOK NIET-LEDEN!

Jos Hermans, beter bekend als '**Jos Smos**', notoir lid van de Antwerpse

groepen **Katastroef** en van 't Crisis-Orkestje, was **in een vorig leven gediplomeerde stadsgids van Antwerpen**.

In een wandeling door de rosse buurt van de Koekestad met Jos Smos en de Pekelteef, komt u alles te weten over de Rietdijk, den 'Hoerenberg', 'den Blijen Hoek', de 'Stoven', de hoerenkotengids van Napoleon, de Spuistraat, het Kristallen Paleis en de 'Villa Tinto'.

De stadswandeling wordt gekruid met ondeugende liedjes over hoerenlopers en straatmadelieven!

Einde meestal na 4 uren, **rond 23u** voor alles. En **geen probleem want maandag 15/08 is een feestdag!**

Inbegrepen: meerdere borrels jenever onderweg en een drink op kosten van Jos Smos in het café.

Niet-leden kunnen ook deelnemen en betalen **€ 25** i.p.v. **€ 20**.

Afspraakuur: 18u45

Afspraakplaats: aan het standbeeld van Brabo, Grote Markt in 2000 Antwerpen

Aanvangsuur: 19u

Reservatie: **€ 20**

overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit **Niet-leden vermelden i.p.v. lidnummer, hun mailadres en gsm-nummer.**

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11

Max. personen: 30

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor ´´ndagsactiviteiten