

DO 14/03 Praatcafé Brasschaat

Het praatcafé in Mortsels is voor veel mensen uit het Noorden van Antwerpen te ver. Daarom willen we **1 keer per maand op een donderdag een praatcafé organiseren in Brasschaat**. Wil je **graag kennismaken met Oever?** Wil je weten wat we zoal organiseren en hoe alles in zijn werk gaat?

Kom gerust even langs in **De Koperen Pan tussen 20 en 21u om met ons en met andere Oeverleden kennis te maken**.

Pieter en Nicole zullen je verwelkomen en **in kleine groep een woordje uitleg geven over het reilen en zeilen binnen Oever**. En erna kan je **de avond op een aangename manier verder doorbrengen met andere Oeverleden!**

Alle Oeverleden zijn uiteraard ook welkom tussen 20u en ... om bij te praten.

Afspraakplaats : De Koperen Pan, Bredabaan 600 in 2930 Brasschaat. Bus 640 stopt net aan De Koperen Pan: halte Pauwelslei

Aanvangsuur : 20u

Info : Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

Afspraakplaats: De Koperen Pan, Bredabaan 600 in 2930 Brasschaat. Bus 640 stopt net aan De Koperen Pan: halte Pauwelslei.

Aanvangsuur: 20u

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11

DO 14/03 Katelijne Verbeke & Evelien Bosmans in Cornelius en de Aliens (Première) in CC Wilrijk

Twee topactrices samen op de planken in een hilarische woorden- en gedachtenstrijd tussen oud en jong, waarbij elke generatie schaamteloos met de billen bloot gaat!

Cornelius Bracke, een echte mens zoals hij zichzelf graag omschrijft, krijgt eindelijk een unieke kans op glorie en roem. Zijn kleindochter Naomi, een theateractrice in de dop, wil samen met hem de bühne delen van het befaamde Theaterhuis.

De grootste theaterzaal van Vlaanderen heeft een slecht rapport gekregen voor hun diversiteitsbeleid. Er moet meer grijs op de scène. En plots komt opa

Cornelius in beeld.

Op de weg erheen worden heel wat oude vetes en familiale twistpunten bovengehaald. Al snel blijkt dat Naomi en Cornelius elk hun eigen visie hebben op het verleden en op de toekomst. Cornelius wil bovendien, tot wanhoop van zijn nageslacht, ook een creatieve inbreng in de artistieke performance.

Guido Van Meir ontwikkelde **het typetje Cornelius Bracke voor HUMO** en bracht het tot leven met **een wekelijkse column onder de titel 'Het wordt teveel voor Corneel'**;

Guido is vooral **bekend als journalist** maar hij **schreef ook pareltjes voor film, tv en theater**. Om slechts enkele te noemen: Auteur van de serie **Terug naar Oosterdonk**. Als theaterschrijver kent u hem vast ook van de prachtige tekst **Petrus en den dodendraad**. In de columns becommentarieerde Corneel zonder gêne het leven in zijn dorp en de dorpelingen maar hij is zelf ook verre van perfect. Bracke is ijdel, verstrooid, niet vies van een avontuurtje en de bedenker van grootse plannen die steevast in het honderd lopen.

Tekst: **Guido Van Meir**

Spel: **Katelijne Verbeke en Evelien Bosmans**

Afspraakuur: 19u45

Afspraakplaats: aan de kassa van De Kern, Wilrijk (Antwerpen), Kern 18 in 2610 Wilrijk

Aanvangsuur: 20u15

Reservatie: '14 overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit

Info: Nicole - 0475 59 56 11 -

Max. personen: 6

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor ´´ndagsactiviteiten