

WO 12/02 Theater 'Klink' Bruno Vanden Broecke Brasschaat

Er zijn in België 3.933 personen die misdrijven hebben begaan. Strafbare feiten hebben gepleegd, maar daar geen straf voor krijgen. Zij hebben namelijk een

Deze mensen worden geïnterneerd. Voor onbepaalde tijd. Hun vermoedelijke vertrekdatum wordt bij aankomst provisoir vastgelegd op het jaar 9999.

We mogen die internering geen straf noemen. Het woord

Een behandelaar deelt in

Zij zitten in de laatste fase vòòr, in de rechte lijn naar hun voorlopige vrijlating, maar die lijn is allesbehalve de laatste en is ook niet echt recht.

Hoe beleven zij hun internering? Is er echt een verschil tussen een gedwongen behandeling en een straf? Is

Annemie Morbee schrijft en werkt met geïnterneerden. Vanuit haar verbondenheid met de

Bruno haalde er zijn compagnon de route Raven Ruëll bij als regisseur.

'Klink' is een theatraal egodocument, een licht maar rauw samenzijn, met weinig franjes.

Een voorstelling die de kortste weg kiest. Die naar uw hart.

Never change a winning team. Dat weten ook regisseur Raven Ruëll en acteur Bruno Vanden Broecke. Na onder meer Missie (2007) en Para (2018) is Klink is hun elfde samenwerking. Opmerkelijk sober én sterk. (**** in Focus Knack)

Credits

Spel: Bruno Vanden Broecke

Regie: Raven Ruëll

Tekst: Annemie Morbee

Afspraakuur: 19u40

Afspraakplaats: aan de kassa van Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1 in 2930 Brasschaat

Aanvangsuur: 20u

Reservatie: 18

overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

Max. personen: 8

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor