

VR 17/01 Lezing 'Van de Schoonheid en de Tijd' CC Wilrijk *** NOG 2 PLAATSEN

VAN DE SCHOONHEID EN DE TIJD #3

Met Phara de Aguirre, Louis Janssens, Jeroen Olyslaegers, Bea Cantillon, Tuly Salumu, Viviane De Munck, Nathalie Delcroix & Bjorn Eriksson

Wat begon als een gek idee vervelde opzienbarend snel tot een vaste waarde die elk nieuwe seizoen van De Kern kruidt met peper en zout. En ook omdat alle goede dingen (minimaal) in drievoud komen, **stelt De Kern graag de derde editie van hun exclusieve nieuwjaarsbrievenprogramma voor. Het recept blijft ongewijzigd: Vraag interessante mensen om een nieuwjaarsbrief te schrijven waarin ze terug- of vooruitblikken.**

Stilstaan bij het woelige 2024, of kijken in de nabije toekomst die voor ons ligt. U mag royaal zijn met de porties.

Zorg met een immer **fabuleuze gastvrouw voor bindmiddel.** Voorzie als saus **enkele pittige muzikale entrées/actes.**

Dien op in **een podiumsetting die gloedvol is uitgelicht.**

Louis Janssens is geen onbekende voor wie al eens in De Kern komt. Hoewel pas geboren in 1995 vormde hij zijn eerste theatercollectie Desnor al in 2012. Lang verhaal kort: met zowat alle voorstellingen die hij tot op heden maakte, stond hij op het podium van De Kern. Louis is de komeet van hun theaterlandschap & als docent is hij inmiddels betrokken aan het Antwerpse Conservatorium en in 2023 was hij tijdelijk als artistiek verantwoordelijke verbonden aan de Monty.

Moeten we u **Phara de Aguirre** nog voorstellen? Haar staat van dienst bij de **vrt** is even onberispelijk als indrukwekkend, geen programma bij de nieuwsdienst of ze heeft er haar schouders onder gezet. Slim, kundig, professioneel & mondig, zo mochten er meer zijn!

Tuly Salumu is dé literaire debutante van 2024. Haar roman **Bintje** werd in **Standaard der Letteren onthaald op vier fonkelende sterren en de kwalificatie droomdebuut.** U kan haar ook kennen van haar **interessante, maatschappijkritische columns in De Morgen.**

Bea Cantillon tapt het liefst uit een

ander vaatje, eentje vol statistisch cijfermateriaal & **sociologische inzichten.** Als **gewoon hoogleraar verbonden aan de Universiteit Antwerpen**, doorgrondt ze **complexe vraagstukken omtrent (kans-)armoede, inkomensongelijkheid en onze welvaartstaat.**

Jeroen Olyslaegers was eerder al te gast in De Kern. Wij lezen hem graag, zijn romans en z–n columns en het was alweer veel te lang geleden dat we hem nog eens aan het woord hoorden. Bij deze dus.

En dan nog **Viviane De Munck?** Als kers op het dessert zijn ook **Nathalie Delcroix** en **Bjorn Eriksson** van de partij. Welke nummers ze brengen, weten we nog niet, maar hun **doorleefde mix van bluegrass, americana en bluesy folk** bezorgt ons keer op keer kippenvel.

Na de voorstelling, drinken we nog iets ter plaatse!

Afspraakuur: 19u45

Afspraakplaats: aan de kassa van De Kern, Wilrijk (Antwerpen), Kern 18 in 2610 Wilrijk waar Pieter en Nicole jullie opwachten.

Aanvangsuur: 20u15

Reservatie: – 14 overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit **Info:** Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

Max. personen: 6

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor ´´ndagsactiviteiten

ZA 25/01 Die Verdammte Spielerei 'Sax, drugs en marsmuziek' CC Wilrijk *** NOG 2 PLAATSEN

Het is tijd–. tijd om op te staan en ten strijde te trekken. Ten strijde, tegen verveling, tegen pessimisme, tegen saaiheid, tegen verdriet, voor de liefde, de vrede en de samenleving!

De 6 witte (nietszeggende?) mannen, van Die Verdammte Spielerei gaan u voor en vormen een hechte bende vol vriendschap, muziek en liefde (elk met hun eigen kracht en instrument). In de nieuwe voorstelling –Sax, drugs & marsmuziek– regent het oplossingen voor alle kleinmenselijke problemen. (Problemen op het werk, in het verkeer, in de

slaapkamer, met de buurman?) Kom mee op deze 80 minuten durende trip met de nodige hallucinogene effecten die u als andere mens naar buiten laten wandelen.

Na de voorstelling, drinken we nog iets ter plaatse!

Afspraakuur: 19u45

Afspraakplaats: aan de kassa van De Kern, Wilrijk (Antwerpen), Kern 18 in 2610 Wilrijk waar Pieter en Nicole jullie opwachten.

Aanvangsuur: 20u15

Reservatie: – 20 overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit **Info:** Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

Max. personen: 9

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor ´´ndagsactiviteiten

DO 30/01 Theater 'Schopenhauer' Stefaan Van Brabant & Damiaan De Schrijver CC Wilrijk

Na het bejubelde **Sartre & De Beauvoir** (de wederzijdse betrokkenheid die over en weer ging tussen het publiek en het podium, we voelen het nu nog) en na zijn **eerdere filosofische monologen Socrates** en **Marx** brengt **Stefaan van Brabant** het langverwachte **nieuwe deel van zijn filosofen-theaterreeks: SCHOPENHAUER**, gespeeld door Antwerps finest **Damiaan De Schrijver**.

Schopenhauer's filosofie, gekenmerkt door leed en verveling, is paradoxalerwijs opbeurend en bevrijdend. Ontdek hoe volgens hem het leven lijden is en hoe je je ervan kunt bevrijden. **Van Brabant** maakt **theater dat doet lachen, ontroert en aan het denken zet, waar filosofen tot leven komen met humor en wijsheid.**

Na de voorstelling, drinken we nog iets ter plaatse!

Afspraakuur: 19u45

Afspraakplaats: aan de kassa van De Kern, Wilrijk (Antwerpen), Kern 18 in 2610 Wilrijk waar Pieter en Nicole jullie opwachten.

Aanvangsuur: 20u15

Reservatie: – 16 overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 -
0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

Max. personen: 8

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
´´ndagsactiviteiten

**VR 31/01 'ANGST TE KOOP,
weg wegens nieuwe hobby'
Thomas Smith Première
Mortsel *** NOG 2 PLAATSEN**

Thomas Smith is ondertussen gekend voor zijn **hilarische 4 en 5 sterren comedyshow's met diepgang en een standpunt**. Heerlijke stand-up met die extra laag en een meerwaarde. In 2025 viert Thomas Smith 25 jaar op de comedy planken. **–ANGST TE KOOP, weg wegens nieuwe hobby–** is zijn **nieuwe en achtste avondvullende comedyvoorstelling**.

Angst is de moeder van alle emoties. Thomas houdt zich in deze voorstelling onbevreesd bezig met angst. Hij vindt het hoog tijd voor een voorstelling waar je van je schrik afkomt. Of toch een gedeelte ervan, een aanstormende hongerige tijger blijft iets om bang voor te zijn, een gemene cavia of een krabbende kat ook trouwens, om maar te zwijgen over schrikdraad in een wei zonder waarschuwingsbordje. Wees niet bezorgd of benauwd, er is geen reden tot ongerustheid, alle paniekaanvallen terzijde, er zal gelachen worden. Want laat dat nu net iets zijn waar ingebeelde tijgers bang voor zijn, de lach!

Na de voorstelling drinken we iets ter plaatse.

Afspraakuur: 20u10

Afspraakplaats: in de inkomhal van Mark Liebrecht Schouwburg, Heilig-Kruisstraat 16 in 2640 Mortsel

Aanvangsuur: 20u30

Reservatie: – 20

overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 -
0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

Max. personen: 8

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
´´ndagsactiviteiten