

ZO 23/03 Klassiek in de Kapel | Florestan Bataillie & Ella Michiels - Satie & Compagnie Brasschaat

Pianomuziek in de vorm van een peer. Of zoals gedroogde embryo's. Of muziek waar onder geen beding naar mag geluisterd worden.

Had Erik Satie een slokje calvados te veel op of wist hij wat hij deed? 100 jaar na zijn overlijden worden raadsels en geheimen rond één van de meest bizarre componisten uit de muziekgeschiedenis ontrafeld.

In woord en klank brengen Ella Michiels en Florestan Bataillie **hommage** aan de zonderlinge eenzaam en achterhalen ze waarom we maar geen genoeg kunnen krijgen van zijn **Gymnopédies, Gnossiennes** en al het ander moois dat uit zijn pen vloeide. Satie & Compagnie want je kan geen appels met peren vergelijken.

Afspraakuur: 10u40

Afspraakplaats: aan de inkom van Kerk Bethanie, Lage Kaart 564 in 2930 Brasschaat

Aanvangsuur: 11u

Reservatie: 14

overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

Max. personen: 6

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor ´´ndagsactiviteiten

ZA 29/03 Guido Belcanto met Tedere Baldadigheden in De Roma Antwerpen

Tedere Baldadigheden, zo heet het **nieuwe album van Guido Belcanto** dat in september verschijnt. Het is **een prachtige plaat** geworden, waarin **een gelauwerd zanger met weemoed en humor terugkijkt op de vele ondeugende avonturen die zijn leven tekenden.**

De liefde overheerst, maar ook **de tragiek en tristesse** laten hun sporen na bij Belcanto zelf en de gelittekende zielen van de vele kleurrijke personages die in zijn songs tot leven komen.

Guido Belcanto creëert met zijn songs al meer dan veertig jaar **een volstrekt eigen universum waarin het goed vertoeven is. Een warme, herkenbare**

thuis voor iedereen, jong of oud, arm of rijk, winnaar of verliezer. Een thuis waarin iedereen zonder gêne zichzelf mag zijn, het geluk mag prijzen, de geleden schade mag opmeten, de tranen mag laten vloeien en de lach mag laten klinken.

Met een indrukwekkende catalogus van zo'n driehonderd liederen, vijftien studioalbums en diverse compilaties is Guido Belcanto nog steeds **één van dé boegbeelden van het Vlaamse lied.** Een volstrekt authentiek fenomeen dat nog steeds de zalen laat vollopen met

zijn **hartverwarmende en intense optredens die niemand onberoerd laten** en waarbij de intense band met zijn publiek op magische wijze tastbaar wordt. Elke avond weer opnieuw.

Voor het concert in De Roma wordt Guido Belcanto ondersteund door **Het Broederschap:** Lieven De Maesschalk (gitaar, accordeon, piano), Andries Boone (viool, mandoline), Maarten Moesen (drums, percussie), Nicolas Rombouts (bas) en Geert Hellings (gitaar, banjo, lapsteel).

Afspraakuur: 18u40

Afspraakplaats: aan de inkomdeuren van De Roma, Turnhoutsebaan 286 in 2140 Borgerhout.

We spreken zo vroeg af omdat het ongenummerde zitplaatsen zijn!

Aanvangsuur: 20u

Reservatie: 26

overschrijven op Oeverrekening KBC BE07 7310 3573 4266. Vermeld lidnummer, datum en activiteit

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 - 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

Max. personen: 9

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor ´´ndagsactiviteiten