

VR 31/07 Geleid bezoek aan Volksterrenwacht Urania, Hove VOLZET

Het jaar 2009 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationaal Jaar van de Sterrenkunde, met in de schijnwerper de 400ste verjaardag van het eerste gebruik van de telescoop door Galileo Galilei. Urania in Hove is één van de zes volkssterrenwachten die je graag inwijden in de wondere wereld van de sterrenkunde.

Tijdens een ongeveer 2u30 durend bezoek krijg je uitleg over de verschillende hemellichamen, neem je een kijkje in de verschillende tentoonstellingsruimtes, je bezoekt de weertuin en het weerlabo met uitleg over de toestellen die gebruikt worden om een weersvoorspelling te maken en tenslotte krijg je de kans om een blik in het heelal te werpen door één van de grote telescopen.

Gedurende de rondleiding is er een half uurtje pauze voorzien voor een drankje in de Astrobar (niet in de prijs inbegrepen).

Bij helder weer kleeft je je best warm: zelfs in de zomer kan het 's nachts behoorlijk koud zijn.

De Astrobar blijft eveneens de ganse avond geopend.

Reservatie: via sms Myriam 0476 70 65 99 of via email myriamv9@oever.be

Bijdrage: €5 voor bezoek met gids, enkel ná bevestiging van de verantwoordelijke te storten op rekeningnummer 063-2117851-85 van Myriam, ten laatste op 10 juli.

Geen betaling binnen op die datum = geen reservatie, en wordt de wachtlijst geconsulteerd.

Afspraakuur: 19u15

Afspraakplaats: Oud Berchem Kerk of om 19u45 aan de ingang van Urania, Jozef Mattheesenstraat 60 te Hove, waar Myriam iedereen opwacht.

Aanvangsuur: 20u

Max. personen: 20